

“TRÁI TIM CHƯA BAO GIỜ NGỪNG CHÁY”

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trông cậy trên đất

Lại nở cho đời những đóa hoa thơm”

Mỗi khi đọc những câu thơ ấy, lòng em lại băng khuâng, xao xuyến nghĩ đến hình ảnh của một “ người lái đò” tâm huyết với nghề, cô đã mang trên đôi vai của mình sứ mệnh “trồng người”, không quản khó nhọc, hết mình vì đàn em thân yêu. Đó là cô giáo Phạm Thị Tuyết Thanh – Hiệu trưởng Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai – người đã *“truyền lửa”* cho bao thế hệ học trò. Cô là tấm gương điển hình của ngành giáo dục tỉnh Lào Cai, luôn đi đầu trong việc học và làm theo lời Bác.

(Ảnh)

Hình ảnh vị lãnh đạo, một cô giáo đầy nhiệt huyết ấy luôn đọng lại trong mỗi một học sinh với trái tim yêu nghề, đầy nhiệt huyết. Trong công tác quản lý giáo dục của mình, cô luôn là người năng động, luôn sáng tạo trong mọi công việc mang đến những sự mới mẻ, một môi trường học tập thoải mái nhất tới những học sinh thân yêu. Thấm nhuần lời dạy của Bác: Giáo viên phải chú ý cả tài, cả đức, tài là văn hóa, chuyên môn, đức là chính trị. Muốn cho học sinh có đức thì giáo viên phải có đức... Cho nên thầy giáo, cô giáo phải gương mẫu, nhất là đối với trẻ con” đã luôn nhắc nhở cô hết lòng vì công việc, vì học sinh thân yêu. Bao thế hệ học sinh cô dạy dỗ nay đã thành đạt, nên người. Cùng với việc dạy chữ, cô rất quan tâm tới việc dạy người, giáo dục các em về ý chí, nghị lực, niềm tin, lòng bao dung nhân hậu.

Với cương vị là một người quản lí, cô không quên nhiệm vụ, luôn say mê hết lòng và cống hiến thầm lặng. Chương trình “ Nồi cháo yêu thương” là một thước phim đáng nhớ trong sự sáng tạo, cống hiến của cô. Những bát cháo được trao tận tay người bệnh như trao đi những yêu thương, sự chia sẻ; nồi cháo vui đi nhưng tình cảm và niềm vui lại được nhân lên. Hơn nữa, chương trình đã góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học sinh - những đoàn viên, thanh niên của nhà trường - về sự đoàn kết, biết san sẻ yêu thương, biết quan tâm, giúp đỡ cộng đồng. Việc làm của cô làm em liên tưởng đến Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói *“Dân tộc ta là một dân tộc giàu lòng bác ái”* và chính Người là biểu tượng, là kết tinh của lòng nhân ái Việt Nam. Lòng nhân ái, vị tha của Bác xuất phát từ lẽ sống *“lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”* và dành tất cả cho mọi kiếp người, không phân biệt miền xuôi hay miền ngược, già trẻ, gái trai, hễ là người Việt Nam yêu nước đều có chỗ trong trái tim và tấm lòng nhân ái của Người. Cô Phạm Thị Tuyết Thanh với chương trình “Nồi cháo yêu thương” đã chia sẻ phần nào những khó khăn cho các người bệnh, giáo dục cho chúng em biết yêu thương, san sẻ yêu thương đến mọi người.



Ngoài chương trình “Nồi cháo yêu thương”, cô Thanh cùng thầy và trò Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai còn thực hiện nhiều chương trình thiện nguyện khác như: Tặng đồ chơi cho các bé là bệnh nhân tại bệnh viện Sản – Nhi; tặng sách

giáo khoa, quần áo ấm, thực phẩm và học bổng cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn ở một số trường thuộc vùng sâu, vùng xa; ủng hộ xây dựng Nông thôn mới; ...

(Ảnh)

Bản thân cũng là một người giáo viên, cô Thanh cũng hiểu được tầm quan trọng của sách. Sách là một phần không thể nào thiếu trong cuộc sống, đặc biệt là các em học sinh đang trong độ tuổi khám phá và học hỏi. Một lần nữa, tình cảm của cô đã tiếp tục lan tỏa, cô đã cùng đoàn viên thanh niên Trường THPT số 1 Lào cai trao tặng “tủ sách yêu thương” đến các em học sinh vùng cao. Những cuốn sách ấy không quá đắt đỏ, nhưng với cô đó là một giá trị to lớn, là niềm vui của bản thân mình. Cô muốn đem tặng những nguồn kiến thức quý giá ấy cho những em học sinh nghèo khó. Cho các em có cơ hội được học hỏi, được chạm tới những nguồn tri thức mới, để có thể trang bị cho bản thân một hành trang đầy đủ bước tới tương lai. Chương trình “tủ sách yêu thương” là một sự sáng tạo to lớn của cô, cũng là sự tâm huyết mà cô dành trọn cho nghề giáo, đó là lan tỏa yêu thương, gửi gắm tri thức. Cô đã nói với chúng em: “Các em hãy biết quan tâm đến mọi người xung quanh mình từ những việc làm nhỏ nhất. Một cuốn sách mà chúng ta trao tặng đó là món quà tinh thần rất lớn cho trẻ em vùng cao. Trao sách là trao yêu thương đó các em à!...”

(Hình ảnh).

Trong những hoạt động thiện nguyện của nhà trường và của xã hội, luôn có sự đồng hành thầm lặng của cô giáo Phạm Thị Tuyết Thanh. Mỗi một hoạt động là một tình cảm thật đáng trân trọng mà cô dành cho những hòa cảnh nghèo khó, cô sẵn sàng đứng phía sau, hỗ trợ hết mình. Tình cảm ấy lan tỏa đi khắp mọi nơi, cũng là những bài học giá trị mà cô tạo ra để gửi đến thế hệ các em học sinh, rèn luyện đạo đức, cho các em trở thành những con người biết yêu thương, biết chia sẻ và tôn trọng người khác. Là

Bí thư chi bộ của nhà trường, cô luôn cố gắng, nỗ lực hết mình làm theo những lời răn dạy, chỉ bảo của vị lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh, luôn dành trọn tâm huyết cho sự cần cù, sáng tạo, quan tâm giúp đỡ các thế hệ trẻ, sẵn sàng sánh bước với các em khi các em cần nhất.

Tình thương ấy tạo nên một mái ấm cho hai anh em học sinh Văn Lợi của trường THPT Mường Khương, che chở hai em dưới trời mùa đông lạnh giá. Khoảnh khắc ấy cảm động biết bao nhiêu, khi tình yêu thương của cô cùng các cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường đã tạo ra một ngôi nhà kiên cố, che chở cho “chủ nhân tương lai của đất nước”, là tiền đề giúp em học tập thật tốt, có một tương lai rộng mở. Giờ đây, em có thể sẵn sàng học tập thật tốt, sẵn sàng cho một khởi đầu mới, hoàn thành ước mơ của bản thân em. “Căn nhà tình nghĩa” là sự đoàn kết, tương thân tương ái giữa cô và các đồng nghiệp của mình, căn nhà ấy là sự nỗ lực kêu gọi các nhà hảo tâm và cũng là tình thương, đồng cảm của cô – người lái đò thầm lặng. (Hình ảnh).

Cô đã luôn cố gắng nỗ lực sáng tạo hết mình, để đem đến một sự mới mẻ cho các em học sinh, cho ngôi trường mà cô dành trọn cả cuộc đời sự nghiệp của mình. Trong những tháng ngày khó khăn của dịch bệnh COVID-19, sự khó khăn cho ngành giáo dục cũng trở nên đáng lo ngại khi virus nCoV đã vô tình làm cản bước con đường tới trường của các em. Trong những ngày tháng các thế hệ học sinh phải nghỉ học để phòng chống dịch, cô đã không ngừng nỗ lực sáng tạo, cùng Đoàn viên thanh niên trường THPT số 1 Lào Cai thực hiện “Chiến dịch pha chế và phát miễn phí dung dịch rửa tay diệt khuẩn để đẩy lùi virus nCoV” với mục tiêu sẽ trao tặng hàng ngàn sản phẩm ý nghĩa này đến cộng đồng. Cô đã sẵn sàng hỗ trợ hết mình cùng các em học sinh, đặt mua 1.500 vỏ chai mới để cùng chung tay với các em chia sẻ những thành quả của nhà trường tới các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trong những ngày cả xã hội đang cùng nhau gồng mình chống dịch covid 19, cô Thanh đã đồng hành cùng nhóm học sinh trong Câu lạc bộ STEM trường THPT số 1 TP Lào Cai đã lên ý tưởng và nghiên cứu thành công máy ATM phát gạo miễn phí. Có lẽ khi giới hạn về sự yêu thương chạm mạnh đến trái tim của con người, nó khiến chúng ta có đủ niềm tin và nghị lực để làm nhiều điều sáng tạo nhất cho cộng đồng. Cô đã thể tình thần đoàn kết của mình và các em học sinh khi sẵn sàng hỗ trợ kêu gọi sự ủng hộ từ các em học sinh trong trường và các nhà hảo tâm để chiếc máy ATM gạo được đi vào hoạt động, để những tấn gạo yêu thương được trao tận tay cho những hoàn cảnh khó khăn. Và đương nhiên, sự thành công ấy có cả những giọt nước mắt vì cảm động, vì sự yêu thương giữa người với người, là một niềm tự hào to lớn nhất đối với sự nghiệp giáo dục của cô. Chiếc máy ấy được làm ra là cả một kì tích to lớn, là thành quả khoa học có giá trị nhân văn to lớn mà cô cùng các em học sinh tạo nên. Đây là cây “ATM” phát gạo miễn phí đầu tiên tại tỉnh Lào Cai nhằm đồng hành, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh. Với phương châm “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” ;“Nếu bạn cần, hãy đến lấy, Nếu bạn ỏn, hãy nhường người khác. Nếu bạn có, hãy đóng góp thêm!”. Cô giáo Phạm Thị Tuyết Thanh luôn tự hào mà tin tưởng rằng dự án sẽ lan tỏa mạnh và sẽ nhận được sự chung tay, chia sẻ của các nhà hảo tâm, các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh trên mọi miền Tổ quốc.

Những sáng chế khoa học mà cô và thầy trò trường THPT số 1 thành phố Lào Cai tạo nên đã nhận được sự khen ngợi của các cán bộ giáo viên của các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Và đặc biệt là thư khen của Giám đốc Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Lào Cai. Những tâm huyết, sự cần cù, sáng tạo, nỗ lực của cô đã làm nên những hoạt động ý nghĩa, tạo nên những công trình đầu tiên vì xã hội, bằng những nỗ lực, bản lĩnh của của mình, cô Thanh vẫn duy trì hiệu quả nhất hoạt động dạy học hiệu quả, nâng cao

ở các em học sinh năng lực tự học, tự nghiên cứu, phát huy tối đa tính tự giác, ý thức trách nhiệm của học sinh để làm nên những” kì tích” cho giáo dục.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, trong những ngày qua hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân cùng chung tay phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ. Cô giáo Phạm Thị Tuyết Thanh đã cùng thầy trò Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai đã đưa hệ thống khử trùng toàn thân để đón học sinh trở lại trường từ ngày 04/5/2020 cho đến khi hết dịch Covid-19. Phương châm của nhà trường để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch khi đón học sinh trở lại trường học tập phải “Đã đến trường phải an toàn, trường học an toàn mới đón mọi người đến”. Cô đã hỗ trợ đầu tư, đặt mua các loại máy, hệ thống cần thiết để tạo nên một công trình khoa học, sẵn sàng đón các em học sinh trở lại trường học sau tháng ngày dài nghỉ học.

Cuộc sống quanh ta có những con người thật bình dị, đó là tấm gương sáng cho chúng ta học tập. Cô đã khiến em rất ngưỡng mộ bởi lòng nhiệt tình, sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, có bản lĩnh tuyệt vời của một giáo viên luôn tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”. Với tấm lòng chân thành, thân thiện, đức tính giản dị, phong cách làm việc khoa học, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, Cô giáo Phạm Thị Tuyết Thanh xứng đáng là tấm gương tiêu biểu tâm huyết với nghề, làm theo lời Bác, điển hình trong công tác quản lý để cho cán bộ giáo viên học sinh tin tưởng và học tập. Hi vọng rằng, Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai sẽ là nơi cô mãi gắn bó, là nơi để cô cống hiến hết mình cho sự nghiệp trồng người cao cả. “Trái tim của cô không bao giờ ngừng cháy” đã thắp lửa những đam mê cho bao thế hệ học trò, dạy cho chúng em biết chia sẻ yêu thương và lan tỏa yêu thương đến mọi người.